

## Jaarverslag

### Periode

**12-3-2013 tot 12-3-2014**

Ondanks het feit dat de stichting nog geen compleet kalenderjaar achter de rug heeft geven we nu een verslag over alle gebeurtenissen in het verstreken boekjaar, dus de periode zoals boven vermeld.

12 maart 2013 is de datum waarop de oprichting van de Stichting Hands of Mercy , <http://www.handsofmercy.nl> ,notarieel werd vastgelegd. Dit is dus nog maar net een jaar geleden, een periode waarin veel is gebeurd.



Het heugelijke feit werd vastgelegd met een foto waarop Notaris van der Kuijp dit feit bezegeld met zijn handtekening.

Hieraan voorafgaand was de facebookpagina <https://www.facebook.com/stichtinghom> al op 14.2.2013 de lucht ingegaan.

Direct na de oprichting is op 13 maart de oproep geplaatst voor de Zomerkleding actie voor de kinderen op de vuilnisbelt van Cluj Napoca.

Dit resulteerde in een groeiende stroom van aanlevering van kinderkleding, buiten de reguliere stroom van kleding. Om dat alles te bergen vroeg dit wel eens kunst en vliegwerk in deze beginfase van de stichting. Het werd zelfs op de tijdelijke locatie in Oud Beijerland, de Oostdijk, te krap om alles uit te sorteren en op te slaan. Er werd een oproep geplaatst op Facebook voor een nieuwe ruimte. Helaas bood dit geen uitkomst. Op het allerlaatste moment , toen we ook onze tijdelijke locatie moesten verlaten, kregen we een optie om te huren tegen een redelijke door de stichting op te brengen prijs, op een locatie, helaas op de 1e verdieping, gelegen op een Industrieterrein in Oud Beijerland. Deze ruimte werd op 9.4.2013 dan ook direct in gebruik genomen. Het vergde veel kunst en vliegwerk om het ontruimen van de tijdelijke locatie , en het innemen van de nieuwe locatie op de Austin Martinlaan te regelen.

Op 11.4.2013 werd er een bankrekening geopend, de ANBI Status werd aangevraagd en werden er flyers en visitekaartjes gedrukt.

De eerste lezing over de werkzaamheden van onze Stichting werd gehouden bij de Rotary Krimpenerwaard, wat weer sponsorgeld opleverde en enkele zakken met kleding.

Op 20 april vertrok er al een transport op weg naar Tinca in Roenië. Een locatie waar de Stichting ProRomi erg actief bezig is, en waarvoor wij ook soms ondersteuning bieden. Kleding en allerhande goederen werden op weg gebracht.



# Stichting Hands of Mercy

---

24.4.2013 heeft een van onze sponsoren , VarioDrive , Oud Beijerland <http://www.variodrive.nl> een nieuwe aanhanger gekocht die ingezet mag worden voor transporten naar Roemenië.



02.05.2013 is onze "tijdelijke" website online gegaan. Om kosten te besparen is dit ook tot nu toe een tijdelijke site gebleven. Onze communicatie loopt tot op dit moment hoofdzakelijk via Facebook. Wij hopen hier binnenkort verandering in te kunnen brengen.

11 Mei 2013 was Hands of Mercy ook aanwezig op de verkoopdag van de Kerk van de Nazarener te Klaaswaal. Daar hebben we een deel van de door ons ingezamelde tweedehands spullen mogen verkopen. De helft van de totale dagopbrengst kwam ten goede van de stichting Hands of Mercy. We hebben daar voor de eerste keer gebruik gemaakt van het spandoek wat we geschonken hebben gekregen van Awidesign. zie voor verdere info :

<http://www.awidesign.nl>

Op 4 Juni ontvingen wij van de Belastingdienst een bericht waarin ze bevestigden dat de stichting H.o.M. officieel de ANBI status heeft toegekend gekregen.

Weer een stap verder in de goede richting.



Intussen is de Kinder-Zomerkleding-Actie weer van start gegaan.

Vele dozen, zakken met kinderkleding, schoenen e.d. werden opgehaald, afgegeven en overal verzameld en uiteindelijk op een thuisadres uitgezocht en ingepakt in big shoppers. Deze werden door een sponsor ter beschikking gesteld. Gesorteerd in maten, meisjes en jongens kleding. Dit ondermeer i.v.m. ruimtegebrek op de sorteerlocatie.

Uiteindelijk werden het 71 big shoppers vol met in totaal 536 pakketten met complete sets per maat aan kinderkleding, schoenen, slippers, ondergoed, jassen ,shirts enz.

Op 15 juni 2013 zijn deze pakketten dan ingeladen in de vrachtwagen met aanhanger van VarioDrive en door twee vrijwilligers als chauffeurs naar Cluj en Campina gereden. Een gedeelte van het bestuur en een paar vrijwilligers zijn de andere dag via Eindhoven met Wizz Air naar Cluj gevlogen. Om met elkaar 17 en 18 juni te kunnen helpen met het uitdelen van de pakketten. En verdere hand en spandiensten te verlenen aan Bert en Margriet Looij van de Stichting ProRomi ( <http://www.proromi.nl> )die daar alle hulp aan de Roma's coördineren en de kinderen begeleiden. Er is daar bij de vuilnisbelt een krottendorp waar zij een hulppost hebben gebouwd, met ondermeer klaslokalen, douches en kerkruijme enz. Voor enkele impressie van o.m. dit bezoek en andere acties kunt u via de volgende link het e.e.a. bekijken. [http://www.youtube.com/channel/UCDzi\\_iDwGoKORld-RLqWoKg](http://www.youtube.com/channel/UCDzi_iDwGoKORld-RLqWoKg) .

# Stichting Hands of Mercy

---

Op de 19e werd er terug gevlogen naar Eindhoven. Alle reiskosten voor deze trip zijn door een ieder voor eigen rekening genomen. De 21e waren ook onze chauffeurs weer veilig terug nadat ze eerst in Campina ook nog het e.e.a aan hulpgoederen hadden afgeleverd. Waaronder een tandartsstoel voor een praktijkruimte in een Roma dorpje in de nabijheid van Campina.

Het wekelijks ritueel van dinsdag, sorteerdag werd weer opgepakt. Samen met een groep trouwe vrijwilligers.



Op 16 juli werd er een verkoop gehouden van tweedehands spullen op de Blaaksedijk, Heinenoord ten bate van de stichting. Heel vroeg in de morgen alles al klaar zetten en wachten op belangstellende.

De belangstelling was goed en het resultaat ook.



Gedurende het afgelopen jaar was er een grote hoeveelheid aan materialen ingezameld, en aangeleverd van diverse kanten. Bouwmaterialen, Wanden, Ramen, Speeltuin onderdelen. En gesorteerde kleding die in afwachting van transport werd opgeslagen in een niet meer als boerderij in gebruik zijnd woonhuis. De hoeveelheid was zodanig dat hiervoor uiteindelijk een complete vrachtwagen met 13,60 meter trailer werd gecharterd om alles af te voeren. Na

dat alles was gepland, prijsafspraken echter nog wel een paar mensen wagen te laden. Een oproep werd Whatsapp enz. De reactie was kwamen van alle kanten mensen die deze wagen te laden. Van een ze zelfs met een busje vol met mensen <http://www.debloeiendereedijk.nl/> wagen geladen en kon deze twee adressen in Campina en Cluj.

projectadres in Campina verwijzen wij

Mana Deschisa : <http://manadeschisa.ro/index.html> en de facebookpagina

<https://www.facebook.com/ManaDeschisaRomania> .



waren gemaakt moest er worden geregeld om deze geplaatst via Facebook en hartverwarmend. Er wel wilde mee helpen om plantenkwekerij kwamen om te helpen.

In een record tijd werd de vertrekken, weer naar

Voor informatie over ons graag naar de website van

Op 4 september 2013 hebben we de mogelijkheid gekregen voor een "Online Donatie" via onze facebookpagina.

De betalingsmodule via de website werd op advies van de Rabobank nog even aangehouden. Dit in verband met de

# Stichting Hands of Mercy

SEPA regels die er aankwamen. Deze module "Online Donatie" is geleverd via Geef.nl, onderdeel van Stichting GeefGratis waarbij wij aangesloten zijn. <http://www.geef.nl/doel/handsofmercy/> Wie is GeefGratis?, volg de link.

Geef.nl is een initiatief van Stichting GeefGratis. Stichting GeefGratis levert al 10+ jaar gratis te gebruiken cloud fondsenwervende internet diensten aan goede doelen in Nederland en heeft op deze manier meer dan 20 miljoen euro bijgedragen aan de goede doelen wereld in Nederland. Geef.nl maakt het mogelijk in actie te komen voor goede doelen en direct te doneren aan 3.000+ goede doelen in Nederland.

Via deze stichting zijn wij ook aangemeld bij de belastingdienst als zijnde een ANBI instelling op basis van de nieuwe regels. Daar wij nog geen definitieve website hebben kunnen realiseren tegenover verantwoorde kosten.

Dus publicatie van het jaarverslag, de financiële verantwoording en beleidsplan zijn hierdoor gewaarborgd.

29.9.2013 - De winter komt er aan en dus werd er de buiten de gebruikelijke kledingsortering een Kinder-Winterkleding-Actie gelanceerd. Vele contacten werden benaderd hiervoor, en ook dus Marie&Olief die ons de vorige keer, toen we nog geen stichting waren, ook zo goed heeft ondersteund.

<https://www.facebook.com/pages/MarieOlief/568392283195355> .



Ook werd in aanvulling op deze actie 3.11.2013 de Groen van Prinsterer School in Barendrecht erbij betrokken.

<http://www.prinsterer.nl/>

In samenwerking met hun, via ons contactpersoon Alex de Koning werd er gestart met een inzamelingsactie voor winterkleding voor de Roma Kinderen in Cluj Napoca. Voor de periode van twee dagen werd er een aanhangwagen geparkeerd bij de school waarin er zakken met kleding konden worden ingeleverd.



Al deze zakken, te samen met de gebruikelijke goederenstroom werd door de vrijwilligers en de betrokken bestuursleden uitgezocht, op kwaliteit, maat, soort en hoedanigheid.

Onder een grote tijdsdruk werd dit gesorteerd, geselecteerd en verpakt. Want de winter kwam er aan, en de vuilnisbelt in Cluj Napoca is niet altijd bereikbaar in verband met de ontbrekende wegen op het laatste stuk van het traject. Weer is alles op maat, leeftijd, jongen, meisje, en ook op baby niveau ingedeeld en

verpakt. Ook werd er weer gezocht naar chauffeurs die op korte termijn zich in de decembermaand nog konden vrijmaken. Gelukkig is dit weer allemaal gelukt en werden er weer twee vrijwilligers gevonden. Leo Rispens en Peter den Hoed. Alles kon 13 december worden ingeladen. Via een gemaakte glijbaan vanaf de 1e verdieping werd het in de "bus" geladen. Gewogen en goed geladen, dat gaf weer een teverden gevoel. Alles ging op pad naar Cluj. Zodat, er volgens de planning op de 16e en de 17e december kon worden uitgedeeld op de vuilnisbelt. Echter door het drukke programma in Cluj en de



# Stichting Hands of Mercy

toegankelijkheid van de wegen naar de vuilnisbelt liep het allemaal weer anders.

Er ontwikkelde zich weer een hele andere insteek in het verhaal. Door contacten van één van de chauffeurs met een lokaal bedrijf. <http://www.eurospeed.ro/> Deze mensen waren aangenaam verrast door zijn aanwezigheid in Cluj en de directie werd getroffen door het verhaal van wat er gebeurde op de vuilnisbelt in Cluj Napoca. De geplande zakelijke



afspraken werden afgezegd en er werd een bezoek aan de belt ingepland. Daar de belt met de bus en aanhanger door de weersomstandigheden niet bereikbaar waren werd er ander transport met een 4x4 en aanhanger geregeld en kon het uitdelen aan de Roma Kinderen toch plaatsvinden. Een uitnodiging voor een kerstconcert en een opstarten van een nieuw contact voor Bert Looij was een

feit. Maar bovendien een optie tot gratis transport vanaf Nederland naar Cluj en Campina voor deelladingen werd hierbij ook afgesproken.



Hoe wonderlijk en verrassend kan alles lopen. De mens wikt en uiteindelijk God beschikt. We hadden dit zelf niet kunnen bedenken. En hoe snel kan er ook weer van alles veranderen.

De opslag "loods", het oude woonhuis van een boerderij aan de Blaakse Dijk moest plotsklaps leeg worden opgeleverd. Het gaat gesloopt worden en nieuwbouw moet er gaan plaats vinden.



Met alle macht aan de slag om vrijwilligers te regelen, transport faciliteiten etc. om deze klus te klaren.

En nog veel belangrijker een locatie te vinden waar het weer kan worden opgeslagen. Uiteindelijk is dit met veel vijven en zessen gelukt. We hebben weer een tijdelijke ruimte gevonden in Oud Beijerland. Het pand van Loodgietersbedrijf van Driel. Dit stond leeg. Zelfs groot genoeg om daar ook te gaan sorteren. Dus op 4 januari 2014 is met hulp van veel vrijwilligers de "boerderij" ontruimt. Een van de chauffeurs van het laatste transport, Peter den Hoed, kon via zijn werk een vrachtwagen regelen waarmee we alles hebben kunnen verhuizen.

En na een drukke inspannende dag is alles verhuist, ook zelfs onze oude sorteerruimte op de Austin Martinlaan is leeg gehaald. Zodat we daar voor de huur konden opzeggen. En daarmee aardig wat kosten hebben kunnen besparen. Tegelijkertijd was het bestuurstechnisch ook nog een woelige periode. Om elkaar altijd te kunnen vinden in visie en uitvoering is niet gemakkelijk. Daarbij is het geven en nemen. Dit heeft geresulteerd in bestuurlijke veranderingen met enkele vertrekkende en weer twee nieuwe aantredende leden. Zodat de voortgang van de stichting en de activiteiten konden worden gecontinueerd. De contacten met Roemenië blijven ondanks de wisselingen gewoon bestaan.

Er werd ook hard door gewerkt door de sorteergroep. De nieuwe ruimte indelen. Sorteertafels plaatsen etc. Goederen uitzoeken, testen en nakijken op functionaliteit en inzetbaarheid. Nadat alles is uitgezocht en in bananen



# Stichting Hands of Mercy

---

dozen is verpakt worden ze op paletten geladen. En aansluitend in de wikkelfolie gezet. Via de nieuwe contacten met Eurospeed werden er afspraken gemaakt en een transport ingepland.

Deze keer moesten we dus ook een heftruck zien te regelen om de paletten te laden. Dit was gelukkig geen



probleem. Door Peter werd er even met de overburen gepraat en deze stelde deze zonder verdere problemen de vorklift ter beschikking.

Bij eerdere transporten met de aanhanger en de bus werden de dozen los in het vervoermiddel gestapeld.

Maar het gewicht van een pallet is al snel ca 400 kg. Dus niet meer met het handje hanteerbaar. De eerste zes paletten werden opgehaald in Oud Beijerland om te worden afgeleverd in Campina. Daar was de winterkleding van harte welkom.

De aanlevering van kleding en andere spullen gaan gewoon verder zonder dat we er speciale ruchtbaarheid aan behoeven te geven.

De ruimte stroomt vol en er staat inmiddels weer genoeg gereed voor Cluj.

Dit zijn zeker al weer 8 tot 9 paletten met kleding en een " 1 Metri cubi " pallet met sanitaire materialen gereed voor verlading . Deze zijn bestemd voor Frank Stout - Stichting Zody - <http://www.zody.eu>

Dit was het verslag van de gebeurtenissen in de afgelopen 12 maanden.

Die dus best wel heftig waren. Er zijn veel dingen gebeurd en veranderd. Er zijn een hoop positieve en negatieve dingen de revue gepasseerd. Het is een opstartfase waarin ieder probeert zijn weg te vinden.

We hebben in ieder geval gezien dat de rode lijn van liefde voor de minder bedeelde in deze maatschappij, volgens de overgeleverde woorden van Jezus Christus aan ons: Matteüs 22:37-39 - tweede gebod "Heb uw naaste lief als uzelf " altijd hun uitwerking hebben. Wat er ook gebeurd. De Liefde overwint. Dat is ook het mooie wat een ieder mens met een ander verbind. Zoekt daarin elkaar. Of je nu gelooft of niet. Uiteindelijk kan je elkaar daarin vinden.